



	<b>Vanaf de camperplaats de Blauwe Bogenbrug over en dan linksaf tot het gemeentehuis. Dan rechtsaf en voor je zie je de molen.</b>	
	Als het gemeentehuis open is, wandel dan even naar binnen. In 2008 is het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen. In een aantal toiletruimtes zijn de wastafels voorzien van afdrucken van lino'sneden met bij iedere afbeelding een bijpassend gedicht. Ze zijn gemaakt door leerlingen van basisscholen in de gemeente Dalfsen. 'Waterspiegelingen' heet dit kunstproject onder leiding van kunstenaar Melanie Spenkelink en l'm architecten.	
Punt 1	Molenstraat 16  De Westermolen	Vroeger telde het dorp Dalfsen vier molens, de Westermolen, gebouwd in 1818 en diverse malen gerestaureerd, is de enige die er nog staat. Het is een achtkantige bovenkruier met stelling. Er is een stichting die met vrijwilligers de molen draaiende houdt. Kijk voor bezichtigingstijden op hun website: <a href="http://www.westermolen-dalfsen.nl/">www.westermolen-dalfsen.nl/</a>
	<b>Vanaf de molen linksaf de Molenstraat in.</b>	
Punt 2	Molenstraat 10-12  Molenaarswoning	Dit was het molenaarshuis, een eenvoudige dubbele dorpswoning met ervoor een originele rij leilinden. Dit is de typische Dalfser stijl van bouwen: één verdieping, ramen met een roedeverdeling en een hoge kap, gedekt met pannen.
	<b>Door wandelen tot de hoek met de Julianastraat en deze in wandelen.</b>	

Punt 3	Julianastraat 18  De synagoge	Dit is een echte synagoge te herkennen aan de Hebreeuwse lettertekens. Vijf Joodse families lieten het in 1866 bouwen. In 1927 werd de laatste eredienst gehouden. Opvallend is dat het plaatselijke kenmerken heeft maar ook Joodse elementen toont, zoals de Davidster in het raam.
<b>De straat verder doorlopen tot het einde</b>		
Punt 4	Bloemendalstraat 19  Houtloods	Een van de "gekste" gebouwen in Dalfsen staat op het hoekje Julianastraat - Bloemendalstraat. Het is een negentiende eeuwse houtloods, een bewijs van vakmanschap van de timmerman. Vooral handig is de open voorgevel. Deze timmermansloods had ook in Zaandam kunnen staan.
Punt 5	Bloemendalstraat 20  Domineeswoning	Dit huis uit 1880 was de woning van de dominee. Een predikant hoorde bij de notabelen van het dorp en het statige huis met z'n afgeplatte schilddak en zeer voorname entree gaf daar uiting aan. Tegenwoordig is het een hospice. De boom is ook een monument.
<b>Loop nu de Bloemendalstraat verder in.</b>		
Punt 6	Bloemendalstr. 15-17  Woning met historische tuinmuur	Dit gebouw uit 1832 is opmerkelijk breed en groot voor Dalfser begrippen. Dit komt door de forse middenpartij met de drie ramen. Op de bewerkte voordeur na is het een sober pand.
Punt 7	Bloemendalstraat 16  Oude postkantoor	Eén van de meest trotse panden van Dalfsen is het postkantoor, gebouwd in 1908. Het gebouw is eigenlijk het kleine zusje van het Hoofdpostkantoor in de Amsterdamse Spuistraat, ook ontworpen door C.H. Peters. Helaas is het torentje bovenop het dak rond 1935 verdwenen. Tegenwoordig huisvest het een galerij.
Punt 8	Bloemendalstraat 14  Herenhuis	Op het hoekje zie je een deftig herenhuis van 1915. De Bloemendalstraat was vroeger een chique straat. Hier stonden de huizen van de gegoeden die er voor uit durfden te komen dat ze wat te besteden hadden.
<b>De straat nu uitlopen en aan het einde linksaf de Wilhelminastraat in.</b>		
Punt 9	Wilhelminastraat  De stoepaal	Net voor de kerk aan de linkerkant zie je nog een stoepaal. Deze paal heeft eerst aan de overkant gestaan. Het was een herinnering aan de vroegere katholieke kerk, die vanwege zijn slechte bouwkundige staat werd afgebroken. Alleen het grote ronde glas-in-lood raam in de westgevel verhuisde naar de nieuwe kerk er tegenover.
<b>Terug lopen tot aan het kerkplein.</b>		
Punt 10	Kerkplein 29  Woning	Deze woning is gebouwd door een rentenier. Het huis heeft een schilddak met een gemetselde dakkapel waardoor het huis iets statigs heeft.

Punt 11	Kerkplein De NH Kerk	Al in de twaalfde eeuw is men begonnen met de bouw van deze Hervormde kerk. Het was toen een éénbeukige Romaanse kerk. De toren is gedeeltelijk in tufsteen en gedeeltelijk in baksteen opgetrokken. Het is één van de oudste kerken van de provincie Overijssel. Begin 1300 werd er een kapel van de familie van Rechteren tegenaan gebouwd. Na een brand veranderde verschillende Romaanse delen behalve deze kapel. Bij het binnenkomen valt ook het grafmonument van de familie op.
Punt 12	Kerkplein 5 Werkplaats/woning	Dit is het kleinste huis van Dalfsen. Achter het ene raam zat jarenlang de dorpschoenmaker.
Punt 13	Kerkplein 4 woning	Het opvallendste aan dit pand is zijn "scheve pet". Het ene dakvlak is kort en steil in tegenstelling tot de andere. Verder zit er een piepklein kapelletje op met een paar pannen gedekt.
<b>Nu links de Prinsenstraat (winkelstraat) in. Deze uitlopen tot het eind.</b>		
Vroeger stonden er ongetwijfeld veel boerderijen, nu is de straat modern ingericht en de tijd heeft er absoluut niet stil gestaan.		
Punt 14	Prinsenstraat 35 Grutte Moole	Op het hoekje van het kerkplein en de Prinsenstraat staat een zeer fraai wit pand onder twee zadeldaken tussen tuitgevels. "In de Grutte Moole". Het is van oorsprong (medio 1700) een maalterij met Rosmolen, al zie je het er niet aan af. In de gevelsteen is het bewijs hiervan nog te vinden.
Punt 15	Prinsenstraat 2 De VII Deugden	Dit karakteristieke pand, dat rond 1890 gebouwd werd als herberg, is door de jaren heen een belangrijk trefpunt geweest voor de dorpsbewoners, de schippers en reizigers die over de brug het dorp in kwamen.
<b>De Blauwe Bogenbrug weer over en je bent weer op de camperplaats.</b>		
	Stationsweg stationsgebouw	In 1902 werd het station gebouwd midden op de vlakte, een flink eind van het dorp. Architect Eduard Cuypers voorzag het rijkelijk van versieringen: o.a. bakstenen sierbanden en geglazuurde stenen. Aan de spoorzijde zit in de gevel een fraai tegeltableau met in Jugendstil-letters de plaatsnaam Dalfsen.